

Dit is de maandelijkse café
-en feestbijlage BORRELPRAAT.
Zelf een leuk idee? Mail naar
redactie@hapentap.nl

BorrelPraat

-thuis in de kroeg

't Wapen van Schijf

richt zijn pijlen op breed publiek

Achter die bescheiden, witte gevel aan de Sint Antoniusstraat in landelijk Schijf gebeurt veel meer dan menigeen zou vermoeden. Het 'cafeke' met terras is slechts een fractie van deze 1000 m² tellende horecagelegenheid. De zalen en schietbanen zie je niet direct, maar zijn er wel degelijk. Uitjes, feesten en partijen kunnen er flink worden opgewaarderd met een scala aan arrangementen en het verenigingsleven is in 't Wapen van Schijf rijk en ongelooflijk gevarieerd vertegenwoordigd.



Johan en Anita Nouws in het gezellige café-gedeelte.

TEKST: PRETTIG GETIKT
FOTOGRAFIE: BURO70

In 1916 begint het horecaverleden van 't Wapen van Schijf onder de naam D'n Handel. In een kruidenierswinkel met zitkamer werd onder het genot van een natje en droogje een potje gekaart en vee verhandeld. Sinds 1994 bestieren Johan en Anita Nouws dit Brabants stukje geschiedenis, inmiddels met zoon en dochter. Ze creëerden een gelegenheid met een keuzemogelijkheid waar je U tegen zegt.

EEN KEUZEMOGELIJKHEID WAAR JE U TEGEN ZEGT

Neem vandaag. We hebben afgesproken met Johan en Anita. Het verhaal over hun levenswerk gaat vergezeld met een rondleiding erdoor. In de grote zaal dansen nu ouderen de wals, quickstep en slowfox. De muziek is afkomstig van een cd, maar op verzoek kan het Decap orgel worden aangezet en komen zijn blaas- en slaginstrumenten (volautomatisch!) in beweging. Op een ander moment zou

hier zomaar een grootschalig, compleet verzorgd feest in volle gang kunnen zijn. Wellicht met barbecue. Of buffet. Of Brabantse koffietafel. Er zou ook een springkussen voor kinderen kunnen staan, oud-Hollandse



spelletjes, of black Jack op casinotafels worden gespeeld. De mogelijkheden zijn legio. En of het niet genoeg is: Johan en Anita staan open voor meer. "Eigenlijk kun je het je zo gek niet bedenken, of het kan", aldus Anita.

SCHIETARRANGEMENT

De volgende zaal, de Kogelnoot, heeft een boer- gondsich gezellige uitstra-

ling, "ideaal voor een kleinere party. Op doordeweekse dagen is dit het thuishonk van de fanfare en schiet de handboogvereniging haar pijlen af op



de baan bij deze zaal". De Kluis is het kleintje onder de zalen, de plek waar nogal eens vergaderd wordt. Een verdieping lager bevinden zich de banen van schietvereniging

Flobertgilde 'St. Antonius' en luchtbusvereniging 'de Grenschutters'. "Totaal hebben we vier schietverenigingen in huis", aldus Johan. "Dat zie je maar zelden. Hierdoor kunnen we ook een feest of bedrijfsuitje combi-

neren met een schietarrangement onder deskundige begeleiding van één of meer van de leden".

PRACHTIGE GPS-TOCHTEN

Lest best, dachten wij, met de op hande zijnde lente in ons achterhoofd. Hiermee doelen we op de GPS fiets- en wandelroute die Johan en Anita hebben uitgezet. Hij voert je door een omgeving die straks bulkt van ontluikend natuurschoon, historische gebouwen en plekken waar spannende grensincidenten plaatsvonden en mythes en legenden ontstonden. Johan en Anita maakten er veel werk van. Ze creëerden niet alleen een prachtige tocht met hoogtepunten als de Rucphense Hei, Abdij Maria Toevlucht en de gedenkwaardige strontpaal (!), maar ook een boekje datje het verhaal over deze plekken vertelt.

't Wapen van Schijf
Sint Antoniusstraat 40, Schijf
Tel. 0165-341822
info@wapenvanschijf.nl
www.wapenvanschijf.nl